

Muzieksalon Allart



Kasteel Allart

Moeskroensesteenweg 95
8500 KORTRIJK (Aalbeke)



muziekrotonde wordt 'Muzieksalon'

Het kasteel Allart werd begin 1800 opgetrokken in laat-classicistische stijl. Het werd genoemd naar de Franse industrieel en ingenieur Georges Allart, die er in 1909 kwam wonen. De façade wordt getypeerd door het opvallend middenrisaliet, bekroond door een driehoekig fronton en het monumentaal rondboogportaal ingeschreven in een natuurstenen omlijsting. Opvallend is ook het art nouveau-achtige hoektorentje. Afsluiting en inrijpoort met traliewerk en de voorgebouwen verdwenen in 1967 bij de verbreding van de steenweg. Merkwaardig is de cirkelvormige muziekrotonde die geïntegreerd is in het kasteel die nu zal fungeren als volwaardig muzieksalon. Deze biedt een prachtig uitzicht op het achterliggende Engelse landschapspark, uitzonderlijk omwille van de exotische bomen en struiken en verrassende elementen zoals prieel, brugjes, rotsimitaties, cascades en uitzichtpunten. Dit erfgoedjuweeltje werd gerestaureerd door de huidige bewoner notaris Vincent Guillemyn, weliswaar met zijn praktijk te Lauwe.

Info & reservatie: www.muzieksalon-salondemusique.com